

de verdeeldheid van het Protestantisme

Als initiatiefnemers zijn we afkomstig uit kerken die hun wortels hebben in de Reformatie. Christus' Kerk is breder. We beginnen echter bij onszelf met het zichtbaarder maken van de eenheid van Zijn Kerk.

Als dat ergens nodig is, dan is het daar. Onderstaand schema laat nog slechts de verdeeldheid zien die in Nederland zelf ontstond. Daarnaast vestigden zich in de afgelopen eeuwen nog vele andere kerken en bewegingen in Nederland die niet zo makkelijk in dit plaatje passen: migrantenkerken, evangelische gemeenten, de eindtijd beweging, de opwekkingsbeweging, het sabattisme, de heiligingsbeweging, de genezingsbeweging, de apostolische kerken, huisgemeenten, evangelische en christelijke leefgemeenschappen, de pinksterbeweging, oecumenische gemeenten etc..

bron van schaamte, dus terug naar onze inspiratiebron

We schamen ons voor die verdeeldheid. Wij willen daarin echter niet blijven steken. Aan de basis van al die kerken en bewegingen staat Christus. Zijn Geest zal ons verenigen. In bescheidenheid. Door in gesprek te gaan. Door ons geloof met elkaar te delen in plaats van elkaar de maat te nemen over de juiste verwoording ervan. Aarzelend desnoods, of zelfs bij voorkeur. Juist in onze kwetsbaarheid komt de Geest ons te hulp.

Je vindt deze folder ook op onze website www.nationalesynode.nl/geloofsgesprekken, naast andere materialen om zelf uit te printen. Op een interactieve kaart kun je anderen vinden om mee samen te werken en eigen contactgegevens achterlaten. Als je dan een geloofsgesprek plant, kunnen anderen zich daarvoor aanmelden via de website.

Wil je weten waar je de kunst kunt afkijken en welke ervaren deelnemers beschikbaar zijn om een eerste keer als gespreksbegeleider op te treden in een groep die het wil proberen? Stuur dan een e-mail naar geloofsgesprek@nationalesynode.nl of bel het telefoonnummer op bovengenoemde website.

De contactgegevens van degene die deze folder heeft achtergelaten zijn:



GELOOFSGESPREKKEN

Christus delen, de verdeeldheid voorbij

Christus is aanwezig waar we in Zijn naam samenkomen. Juist wanneer we samenkomen als christenen vanuit verschillende kerken. De verdeeldheid van Zijn Kerk voorbij.



geloof delen

In een geloofsgesprek delen we met elkaar wat geloven voor ieder persoonlijk betekent. Een groep die besluit samen te blijven komen *kan* verder gaan. De Geest wijst de weg.

aan de basis

Als initiatiefnemers uit diverse kerken ervaren we die ene Kerk. Onze roeping is het organiseren van interkerkelijk geloofsgesprek. Dergelijke gesprekken, vooral aan de basis, maken die eenheid beter zichtbaar. We voelen ons verbonden met anderen die werken aan eenheid via kerkelijke leiders.

waar dan ook

Geloof delen maakt kwetsbaar. Dat vergt kleine groepen in een vertrouwde, neutrale omgeving. Een huiskamer, een openbare ruimte, eventueel een kerkgebouw, zolang dat geen 'stempel' drukt op het initiatief.

voor iedereen

We richten ons primair op leden van kerken met wortels in de Reformatie: een van de meest verdeelde delen van het christendom. Daarnaast op christenen die ons de rug toekeerden wegens onze verdeeldheid.

vrucht van gedeeld geloof

Waar christenen uit verschillende tradities samenkomen, wijst de Geest de weg naar een vruchtbaarder geloof.

Dat begint in eigen buurt, met een huis-aan-huis verspreide uitnodigingsbrief, folders in een openbare ruimte, etc..

Via www.nationalesynode.nl kun je andere geïnteresseerden vinden in je buurt; meld je belangstelling dus ook daar.

veilige gesprekken

Vertrekpunt zijn vragen als: "Wat betekent geloven voor je?", "Welke ervaring ligt daaraan ten grondslag?" en "Wat betekent dat voor hoe je leeft?". Alle deelnemers krijgen de kans om die te beantwoorden, zodra ze daar aan toe zijn. Discussie is niet de bedoeling; verduidelijkingsvragen kunnen wel. Stilte tussen bijdragen zorgt voor aandachtig luisteren. Eén iemand treedt op als gespreksbegeleider. Aan het eind bespreek je of en hoe je samen verder wilt. Reken zo'n anderhalf uur voor een groep van 10 à 15 mensen.

leren in de praktijk

Leren hoe je dat organiseert doe je vooral door ervaring. Via de website of telefonisch kun je vinden waar in jouw regio geloofsgesprekken plaatsvinden. Daar kun je de kunst afkijken. Ervaren deelnemers kunnen elders een eerste keer als het gesprek begeleiden optreden in een groep die het wil proberen.

diversiteit als kracht

Hoe diverser de groep, hoe beter. In het lichaam van Christus heeft ieder een rol.



van waardeoordelen naar waardering

Oordelen over andere kerken ontardt gauw in schelden. Kwaliteiten in elkaar herkennen en erkennen maakt ons zichtbaar als één Kerk. Christus' Kerk biedt plek aan vele kerken die elkaar aanvullen.

'Nationale Synode'?

Het organiseren van interkerkelijk geloofsgesprek tussen gewone gelovigen maakt deel uit van het Nationale Synode initiatief.

Dat initiatief van 8 christenen uit verschillende kerken wil christenen uit verschillende kerken samenbrengen om te praten over wat hen bindt en daarvan eensgezind te getuigen.

Op 10 en 11 december 2010 vond een eerste publieke bijeenkomst plaats in Dordrecht. In Dordrecht, omdat daar in 1618/1619 de laatste 'Nationale Synode' plaatsvond van Protestants Nederland vóór de eerste belangrijke splitsing van Nederlandse makelij. Die bijeenkomst omvatte geloofsgesprekken tussen gemengde groepen afgevaardigden uit ruim 50 kerken.

vervolgactiviteiten na december 2010

Op www.nationalesynode.nl is te vinden welke vervolgactiviteiten op stapel staan, in Dordrecht en elders in het land.

Nu dus ook in onze eigen huiskamers! Ruwweg in 2013, 2016 en 2018/2019 staan ook weer publieke bijeenkomsten gepland.

wat bindt ons?

De 'credotekst' op www.nationalesynode.nl geeft de gezamenlijke visie van de diverse initiatiefnemers op wat christenen bindt. In december 2010 werd bovendien een 'signaaltekst' aangeboden aan minister Donner. Daarin verwoordden we dat we als christenen, hoewel verdeeld over veel verschillende kerken, beter naar elkaar willen luisteren. Vanuit onze herkenning in elkaars geloof willen we bijdragen aan de samenleving als geheel. "Evenmin als wie dan ook hebben wij ... de wijsheid in pacht. Maar wel leven wij uit een bron die ons altijd weer hoop geeft om met die vragen [waar de samenleving voor staat] om te gaan, en nieuwe antwoorden te zoeken."